

Vraag het aan Morya**Laat de ander op jou steunen**

“Wanneer je je aandacht geeft aan de anderen, doe dit dan uit de grond van je hart, met die liefde. Leg daar je eigen betekenis in om te zeggen van: “Kijk, ik ben er om jou te steunen.” Dat hoef je niet voortdurend te herhalen, het is die houding die er moet kunnen zijn van: ‘we kunnen op elkaar rekenen in geval van nood.’”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 138

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


